

Sterup Skole

1902...

Forventning og gode minder

Det var med en vis spænding, men også med en god fornemmelse, da vi, den selvbestaltede initiativgruppe, samledes første gang til en drøftelse om at samle tidligere elever fra Sterup skole til en elevfest.

Det blev hurtigt besluttet, at det var det, vi ville, og det skulle være en fest for alle de elever, der har gået i Sterup skole.

Vi var fulde af optimisme, da vi gik i gang med det forberedende arbejde. Fordi vi syntes, det kunne være sjovt, var det jo ikke sikkert, at der var mange andre, der delte vores begejstring for arrangementet.

Ganske vist har jeg igennem årene luftet tanken hos en del tidligere elever, hvor langt de fleste udtrykte begejstring for ideen, men det store spørgsmål var nu, hvordan det ville blive modtaget, når invitationen blev sendt ud. Her i skrivende stund har tilmeldingen til fulde levet op til vore forventninger:

over 100 tidligere elever har på nuværende tidspunkt tilmeldt sig festen og flere er på vej.

Når jeg har haft lyst til at lave denne sammenkomst, skyldes det ikke mindst, at når jeg tænker tilbage på min skoletid og min barndom i Sterup, så er det med glæde og tryghed.

Jeg begyndte i Sterup skole i 1953. Førstelæreren var Harald Thomsen, altid kaldet lærer Thomsen.

Jeg tror ikke, der var ret mange, der kendte hans fornavn, da jeg ikke erindrer, at det blev brugt.

Lærerinden var på den tid en vikar, der gjorde tjeneste i tre måneder som led i uddannelsen. Når de tre måneder var gået, kom der en ny vikar. Det sidste år af min skoletid fik skolen en fast lærerinde, fru Elna Adelstorp, der tidligere havde været vikar på skolen.

Lærer Thomsen var meget afholdt, ikke alene af eleverne, men også af hele lokalsamfundet. Lærer Thomsen var om nogen omdrejningspunktet i Sterup i de år, han var lærer der. Det var naturligt, at han skulle deltage i alt det, der foregik i lokalsamfundet. Det var bestyrelses-

poster, begravelser, forsanger i forsamlingshuset ved forskellige arrangementer. Jeg kunne blive ved.

Lærer Thomsen var en meget dygtig lærer. Især regning var hans store lidenskab. Jeg har aldrig kendt nogen, der som ham kunne fortælle historier, så man fuldstændig levede sig ind i den pågældende fortælling. Han forstod med sin måde at lede skolen og undervisningen på at skabe en naturlig respekt.

Lærer Thomsen holdt meget af fodbold; jeg tror hans favoritophold var Ffi. Mange elever kom på skift med ham til fodbold i Frederikshavn for at se Ffi spille. Det var i de gyldne fodboldtider i Frederikshavn med den

navnkundige Harald Nielsen.

Turene til Frederikshavn stadion gjorde så stort indtryk på mig, at jeg stadig følger med

i deres resultater, selv om de i øjeblikket ikke er de bedste. Fru Thomsen må ikke glemmes her.

Hun stod last og brast med sin mand, lærer Thom-

sen. Jeg mener, jeg kan huske, at

hun om vinteren sørgede for, at der blev fyret op i skolestuerne, så der var varme, når vi mødte i skole. Der blev fyret med tørv.

Der skulle være voldsomt snevejr, hvis eleverne ikke mødte i skole. Jeg husker nogle få gange, hvor vi var ganske få elever pga. vejret. Så kom

vi ind i privaten, hvor fru Thomsen tørrede støvler og tøj.

Hun havde bagt boller og lavet kakao til os, der var mødt frem. Så blev der fundet papir frem, så vi kunne male og

tegne. På vores skoleudflugt var det også fru Thomsen, der stod for madlavningen.

Jeg vil slutte mit indlæg med at takke alle, som har været med til at få denne fest op at stå. Også tak til jer, der har fundet vej til Sterup i dag. Uden jer havde festen af naturlige årsager ikke kunnet finde sted.

Også en stor tak til tidligere lærer, Ruth Kristensen, som har hjulpet os med at få dette skoleskrift lavet.

Arne Jensen

"Der har været en skole i Sterup i umindelige tider"...

Sådan sagde søskendeparret Marie og Jens Peter Jensen, Vestlund, i 1911 til lærer Frederiksen i Mylund, der havde fået lyst til at granske lidt i Jerslev kommunes skolehistorie og derfor havde henvendt sig til søskendeparret.

Umindelige tider er et lidt flydende begreb, men helt reelt menes der ikke, at Sterup har haft skole før efter skoleloven i 1739.

I en indberetning fra 1901 oplyses, at skolen er bygget i 1838. Der er åbenbart tvivl om byggeåret, da årstallet er efterfulgt af et ?

Hvor denne skole har ligget, har længe været et

I en indberetning fra 1901 oplyses, at skolen er bygget i 1838

ubesvaret spørgsmål. Først fornylig er det kommet til offentlighedens kendskab, at der ved en udgravning i 1982 blev fundet rester af en trefløjet bygning umiddelbart op ad den nuværende bygning Åkandevej 2-4. Der kan ikke herske tvivl om, at denne bygningsrest stammer fra den tidligere skole. Hvorvidt det udhus, der ligger

på grunden, stammer fra den gamle skole med tilhørende landbrug, er uvist, men umiddelbart ser det ældre ud end de øvrige bygninger. Den jord, der tilhørte den gamle skole, skolelodden, beliggende i vest-enden af Sterup by og Løth, blev solgt i 1901 - 02, da den nye skole blev bygget.

Der forefindes en embedsbog for Sterup Skole...

På første blad står der:

Embedsbog for

Sterup Skole

Jerslev Sogn, Børglum Herred

19.februar 1901

A.F.Pommerenche

Formand i skolekommissionen

Skoledistriktets område beskrives meget nøje:

Sterup, Store Abildgaard, det meste af Krattet, Tveden, Holtet, Hjulskov, den del af Hummelheden, der ligger ved landevejen fra Hjulskoven, dyrlægens og et boelssted i Løth.

Fra 1. nov. 1910 er tillagt den del af Hummelheden, der ligger nord for bækken, Sterup Mark, den del af Løth, der ligger nord for østen for vejen, som går fra Sterup

over Sterup Hede til Bastholm, samt den del af Sterup Hede, der ligger østen for den vestre bæk.

Skolens jordlod er solgt fra 1. januar at regne. (1901)

I 1910 blev der opført en fløj til skolen, så der blev to skolestuer:

Fra 1. nov. 1910 er ved skolen oprettet et lærerinde embede med en begyndelsesløn af 800 kr. samt bolig, brændsel og have.

Kommunen leverer 25.000 stk. tørv til hver skolestue; hvis det er æltede tørv leveres kun 20.000 stk.

Undervisningsplanen -fra 1899...

Af en undervisningsplan for Jerslev kommunes skolevæsen af 24.-3.- 99 (1899) kan læses, at skolegangen for ældste klasse er tilrettelagt således:

Fra 1. november til 15. maj 5 dage ugentlig =
122 dage

Fra 16. maj til 8. august 1 dag ugentlig =
12 dage

I alt 134 dage

Ferie fra 9. august til 1. november.

For yngste klasse:

Fra 1. november til 15. maj 1 dag ugentlig =
25 dage

Fra 16. maj til 8. august 5 dage ugentlig = 59
dage

Ferie fra 9. august til 15. september

Fra 16. september til 1. november 6 dage ugentlig =
40 dage

I alt 124 dage

Fordelingen af timer til de enkelte fag vil også nok vække undring i dag.

Ældste klasse:

Dansk 295 timer, bibelkundskab 123, regning 98, danmarkshistorie 74, geografi 61, sang 49, skrivning 38. I alt 738 timer

Yngste klasse:

Dansk 307 timer, bibelkundskab 123, regning 123, skrivning 62, geografi 46, sang 45, danmarkshistorie 16, anskuelsesundervisning 16. I alt 738 timer.

I embedsbogen er der forskellige skemaer, der er beregnet til årlige indberetninger om mangt og meget (det er altså ikke et nyt begreb).

Den sidste indberetning er fra 1920, idet der ikke er flere skemaer i bogen. Fra de andre skoler i Jerslev kommune er der to embedsbøger og her fortsætter indberetningerne. Men da der så vidt vides er gået en del materiale tabt vedrørende Sterup skole ved en ildebrand, må det formodes at embedsb og nr. 2 har lidt samme skæbne som protokoller, dagbøger o. lign.

Vedtægt fra 1905 for renholdelse

I 1905 affattedes en lov for renholdelse m.m. med 11 paragraffer. Her medtages kun de "sjoveste" og mest opsigtsvækkende:

§ 1: Skolestuens gulve skulle i fremtiden være fernisere de, ligesom alle utætheder skal være kittet.

... *Der må ikke spyttes på gulvene* ...

§2: Skolestuerne skulle daglig udluftes såvel før undervisningens begyndelse som i fritiden mellem timerne og efter undervisningens slutning. Dette påhviler ubetinget læreren eller lærerinden hver i sit klasseværelse at drage ansvar for sker fyldest.

§5: Der må ikke spyttes på gulvene, ligesom rensning af tavler ikke må ske ved anvendelse af spyt. Bliver det nødvendigt med spyttekummer i skolerne, skal den daglig renses og altid være forsynet med vand.

§6 Skolernes retirader skulle til enhver tid holdes rene og altid tømmes, forinden de er overfyldte.

Sterup Skole

I 1908 er skolestuens størrelse
ændret fra 3500 kubikfod til
151 kubikmeter rum.

I 1912 var børnetallet 91,
stigende til 117 børn i 1918.

Lærere ved Sterup Skole

Jacob skoleholder

Nævnes i 1948.

Han døde i Sterup i 1790, 81 år gammel.

Michel Nielsen Steenstrup

Kom til Sterup i 1770, døde i 1819, 89 år gammel.

Ukendt lærer 1801 - 1834.

Niels Christian Thomsen

lærer 1834 - 1840.

Ukendt lærer 1840 - 1845

Chr. Jensen Michelsen

lærer 1845 - 50.

I en avisnotits fra 1841 oplyses, at "Sterup Skole i Jerslev Sogn er afbrændt ved Ildsvaade. Skolelæreren Chr. Michelsen mistede derved hele sin avl."

Ukendt lærer 1850 -1855.

Jens Chresten Chrestensen

1855 - 1860

Mads Mortensen

Født 1836.

I 1880 er han enkemand med seks børn i alderen 5 -16 år.
Afgår 1892.

Ø. Jensen

Ansæt i et år.

Søren Svendsen

Født 1881

Lærer i Sterup 1911 - 1948.

I hans afskedsfest deltog over 250 personer.

Johanne Lauridsen

Født 1886.

Lærerinde i 1910 - 1922

Nielsine Jenny Nielsen

Født 1886. Lærerinde i Sterup 1922 - 1953.

I hendes afskedsfest deltog ca. 200 beboere og gamle elever.

Harald Thomsen

Født 1915.

Ansæt i Sterup 1948.

Blev i 1962 overflyttet til Toftegårdsskolen i Jerslev.

Elna Sørensen/ Adelstorp

Født 1934.

Ansæt i Sterup 1957 -59

Fra 1962 fungerer Sterup skole som forskole for 1, 2. og 3. klasser elever

Et utal af 3-måneders vikarer

Ruth Kristensen

Født Thomsen i 1934.

Ansæt i Sterup 1963 - 1972, da skolen blev nedlagt.

Sterup skoles tid som undervisningssted var slut!



Min skoletid i Sterup

Henny Damsgaard Nielsen

Jeg er født den 13. november 1922 i Sterup sogn og døbt i Jerslev kirke. Jeg begyndte min skolegang den 1. april 1930. Min lærer var Søren Svendsen og min lærerinde N. J. Nielsen.

På den tid sagde vi "De" til læreren. Det gav respekt for vores lærer, som vi så op til.

Der var to klasseværelser med to årgange i hver. De to årgange blev undervist sammen.

Fagene var morgensang, bibelhistorie, salmevers, danmarkshistorie, dansk, regning, skrivning, sang og geografi. Desuden havde pigerne håndgerning og drengene formning/tegning. Vi havde gymnastik og boldspil i forsamlingshuset.

Der var meget udenadslære: den lille og store tabel samt salmevers. Det tog lang tid at blive hørt, for vi var 28 i klassen.

Vi så meget hen til juletræ (juletræsfest) i forsamlingshuset.

Vore forældre var indbudt. Det kunne ske, at der var børn, der på grund af sygdom ikke kunne være med. Men de børn blev ikke glemt. Lærer Svendsen sørgede for, at de fik deres godtepose. Men det helt store var turen til København. Vi var tre årgange af sted sammen. Vi boede på Fregatten Jylland. Det var en vellykket tur med besøg på bl.a. Carlsbergbryggeriet. Andre år var vi med tog til Tolne Skov, på cykel til Lønstrup o. lign.

Sterup skole var en god skole. Vi lærte det, der var brug for på den tid.

Dengang kom læreren meget mere i børnenes hjem og kunne derfor bedre følge med i børnenes og forældrenes liv. Hvis der var sygdom i hjemmene, var læreren med i problemerne. Tuberkulosen var på den tid almindelig og medførte mange dødsfald. Det var en streng tid, men det gav et godt sammenhold.

Økonomien var også dårlig. Der var ikke mange, der læste videre. I stedet lærte de forskellige praktiske fag. Mange piger kom i huset og blev dygtige husmødre.

Mange unge fik et højskoleophold.

Efter ca. 10 års forløb blev jeg kontaktet af min tidligere lærerinde, frk. Nielsen. Hun ville gerne besøge mig. Jeg var blevet gift med Arne Andreasen og havde sammen med ham overtaget slægtsgården "Ålstrupgård".

Frk. Nielsen ville gerne bo hos os i den tid, der var efterårsmøde på Vrå Højskole. Ved den lejlighed blev vi "dus". Vi fik mange gode samtaler, og mange skoleminder kom frem.

Jeg vil gerne mindes fru Svendsen. Hun var som en mor for os. Når vores tøj og fodtøj var vådt af regn og sne, tørrede hun det ved kakkelovnen. Det nød vi.

Jeg ser tilbage på en god skole.

***Hvis der var sygdom i hjemmene,
var læreren med i problemerne.
Tuberkulosen var på den tid ..
almindelig og medførte mange
dødsfald. Det var en streng tid, men
det gav et godt sammenhold.***



Minder fra skoletiden

Johanne Nedergaard, f. Nielsen og Ejnar Nielsen

Johanne og Ejnar er begge født i Sterup i 1925 og gik syv år i skole hos lærer Svendsen og frk. Nielsen.

De fortæller, at de ikke havde en skoletaske, men havde deres regnebog, salmebog, bibelhistorie og danmarks-

historie pakket ind i et klæde. De

husker, at Marie Ørum gjorde rent i skolestuerne. Hun måtte

hver dag bære varmt vand, klude

og kost med hjemmefra.

Vi skulle lære meget udenad, bl.a. kongerækken, husker de.

De mindes udflugterne til Tolne skov og andre steder. Turen

foregik i lastbil, der ellers blev brugt til transport af bl.a.

sand og grise. Den største oplevelse i de syv år var dog turen

til København, hvor de boede på Fregatten Jylland.

Så vidt de husker, var der 12 -15 børn i en årgang.

En anden begivenhed, de husker, var den årlige eksamen, hvor skolekommissionen med præsten i spidsen mødte op for at overvære undervisningen.

Ejnar fortalte, at han var tilmeldt realskolen, men så blev hans far, købmand N. A.

Nielsen, syg, og Ejnar måtte

vinke farvel til videre boglig uddannelse og gå ind i arbejdet i butikken.

Konfirmationsforberedelsen foregik i den gamle præstegård hos pastor Fredsted.

Johanne og Ejnar er enige om, at de havde en god skoletid.

Turen foregik i lastbil, der ellers blev brugt til transport af bl.a. sand og

grise

Indvielse af Sterup Skole den 30. oktober 1902

Indvielsen af Sterup skole beskrives meget nøje i embedsbogen.

Indvielsen skete den 30 oktober 1902, eftermiddag kl. 2. Der indledes med salmesang.

Provst Hansted erklærer på

embeds vegne, at alt ved den nye skole er, som det skal være i enhver henseende. Han siger bl.a.

i sin tale, at skolen er en datter

af kirken, folket er et kristeligt folk, derfor har skole og kirke vokset sig sammen. Han pointerer, at vi lærer ikke for skolen, men for livet.

Sognerådsformand Kristian Sørensen oplyste, at skolen har kostet 6968 kr. 51 øre. Når betaling for jordlod og materiale fra den gamle skole fradrages, vil udgiften for kommunen være 18-1900 kr.!

skolen er en datter af kirken, folket er et kristeligt folk ...

Derefter talte sognets præst A.F. Pommerenche. Han sagde bl.a., at god ventilation er en god hjælper, for at børnene kan være opmærksomme. Børnene skal lære lektierne, der ikke må være for lange og for svære. Han sluttede med at sige,

at vi har en god folkeskole nu, lige midt imellem den gamle friskole og statsskolen, der virkede som en bodsanstalt med prygl og knubbede ord.

Til sidst taler skolens lærer, M. S. Nørgaard: Han takker for de gode kår, han har fået at arbejde under og for alle de gode ønsker, der har lydt.

Indvielsen slutter med, at man sammen fremsiger trosbekendelsen og synger salmen: Guds ord det er vort arvegods.

Blev kørt i skole af politiet

- Fortalt af Karl Aage Christiansen

En historie hentet fra:

[www.landsbyhistorier.dk/by / Sterup](http://www.landsbyhistorier.dk/by/Sterup)

I vinteren 1942 eller 1943 havde jeg en overraskende oplevelse som følge af nogle misforståelser. Mens min far var inde at drikke formiddagskaffe, skulle jeg se efter en so, der skulle have grise. Vi var to drenge, Karl Erik Mouritsen og mig, som skød med små hule nøgler, et søm og en snor og så tre - fire stykker svovl fra en tændstikæske -- og så et klask ind i en mur, helst ved et hjørne, for nøglerne kunne springe i mange stykker, og det gav et stort brag.

Jeg havde en nøgle i lommen den dag, jeg skulle se efter soen i stalden. Tiden var nok blevet lidt lang, så jeg ladede nøglen med svovl, og så sømmet i enden af nøglen og KLASK! Det gav et ordentligt brag her inde i kostalden. Jeg kan huske, at der var en kat, der af bar skræk suste op ad en træbjælke. Der hvor jeg skød nøglen af, stod der en trappe op til høloftet.

Far kom farende ud i stalden, da han hørte braget. Jeg sad jo henne ved soen, som jeg skulle, men der lugtede af krudtrøg. Far var meget betænkelig (det var jo under krigen) så han gik hen til naboen for at snakke med ham om det. På det tidspunkt var politiet ikke gået under jorden, så far og naboen, Albert Mouritsen, blev enige om at ringe til politiet. Kort tid før var der nemlig en tysk soldat, der havde skudt sig selv på et høloft i Klæstrup.

Politiet kom: Jeg havde det meget dårligt, men der var jo ingen, der spurgte mig om noget. Jeg skulle i skole, så politiet tilbød, at jeg kunne få kørende. Tænk, at blive kørt i skole af politiet!

Det rygtedes jo, at der måske lå en død tysker oppe på vores høloft, så køerne fik ikke noget hø i den tid. Jeg husker, at der kom tre unge mennesker om søndagen for

at snakke med far. Far bød dem penge for at flytte de to fag hø, der var tilbage på høloftet, men de turde ikke. Men jeg havde det ikke godt i den tid.

Der gik vel otte dage, så skulle min søster Mie og far ned efter et læs kartofler. Her fortalte Mie far, at Karl Erik havde fået lavet nøgler nede ved smedevenden Osvald, for alle deres nøgler var sprunget/blevet væk. Da jeg kom hjem fra skole den dag, blev jeg spurgt, om det var

Jeg havde det meget dårligt, men der var jo ingen, der spurgte mig om noget.

Jeg skulle i skole, så politiet tilbød, at jeg kunne få kørende.

Tænk, at blive kørt i skole af politiet!

mig, der havde skudt. Jeg blev truet med, at hvis jeg ikke talte sandt, kom politiet og hentede mig, så jeg gik hurtigt til bekendelse - og det var en hel lettelse for mig.

Jeg havde fået at vide, at hvis man kom til afhøring hos politiet, blev man spændt fast på nogle brædder. Under dem

var der to badekar, hvoraf det ene var fyldt med spilkogende vand og det andet med iskoldt, og så blev man hevet fra det ene til det andet, indtil man tilstod. Så det skulle jeg ikke nyde noget af.

Hvor jeg havde den skrækkelige tanke fra, ved jeg ikke, men fantasien fejler jo ikke noget i den alder.

Jeg var 8 - 9 år.

Mine skolekammerater kan bevidne, at jeg i lang tid måtte leve med at blive kaldt sabotøren.

Min tid som Lærer i Sterup..

Jeg blev ansat som forskolelærerinde ved Sterup skole den 1. april 1963. Den havde da kun fungeret som forskole for 1.-2. og 3. årgang siden august 1962, da den blev nedlagt som skole for 1.-7. årgang.

Lærer Thomsen, der havde været førstelærer ved skolen siden 1948, var netop flyttet ud af førstelærerboligen, hvorfor jeg fik den tilbudt i stedet for den noget mindre lærerindebolig i den anden ende af bygningen.

De yngste elever var gennem længere tid blevet undervist af skiftende 3- måneders vikarer (seminarieelever), så deres kundskaber var nok ikke helt i top. Eleverne i 3.

årgang skulle jo fra august undervises sammen med elever fra Jerslev, Klæstrup, Mylund og Hellum. Jeg var nok lidt ærekær og ville nødig, at "mine" elever skulle være helt bagud. Så jeg indbød 3. årgang til at komme i skole igen en times tid, når 1. klasse havde fået fri. Jeg tror, det var et par gange om ugen. Samtlige forældre gav deres samtykke, og jeg husker heller ikke, at eleverne lavede vrøvl. - men det var jo også før verden gik af lave! - Jeg tror da, vi fik lidt styr på den lille tabel og andre nyttige ting.

Jeg mindes mange gode og sjove ting fra tiden i Sterup skole.

Således husker jeg engang, at 1. klasses drenge ikke havde opført sig helt, som de skulle. Jeg truede så med, at jeg måske måtte skrive til deres forældre. Det var de jo ikke meget for. Men da de havde drøftet sagen i frikvarteret, kom de og sagde, at de ville smide det brev i kloakken, hvorpå jeg svarede, at det ville blive sendt med posten. Det var jo værre!! Efter endnu et frikvarter meddelte en Sterup-Vestermark-dreng. "Jamen, vi er pr. Vrå. Så vi kan ikke få brev".

Jeg mindes også gymnastikundervisningen, der om vinteren foregik i forsamlingshuset, der blev opvarmet af en stor, sort kakkelovn. Lige omkring kakkelovnen

var der meget varmt, men ellers var der hundekoldt i salen. Da jeg kom til Sterup var der en muret mødding til madaffald og lignende, hvilket jo var et godt madsted for rotter. Jeg anmodede kommunen om at måtte få en skraldespand. Det havde kommunen ikke noget imod, hvis jeg bare selv ville betale. Ukendt med lejeloven som jeg var, gik jeg over i brugsen for at bestille en skraldespand. Men her sagde uddeler Møller Nielsen stop. Han snakkede med kærneren, og fremover var der en skraldespand med ugentlig tømning ved skolen.

Hver nytårsaften blev skolegården fyldt op med vogne og trillebøre, og hvad der ellers blev fjernet fra huse og gårde i aftenens anledning. Skolegården blev også brugt som parkeringsplads, når der var andespil i forsamlings- huset. Så hvis læreren ville være sikker på at kunne få sin bil ud om aftenen, måtte den køres ud, inden invasionen af spilleglade gæster kom til byen.

***Jeg truede så med, at jeg måske
måtte skrive til deres forældre.
Det var de jo ikke meget for.
Men da de havde drøftet sagen i
frikvarteret, kom de og sagde, at de
ville smide det brev i kloakken,
hvorpå jeg svarede, at det ville blive
sendt med posten***

Jeg havde en god tid i Sterup. Jeg synes, at jeg havde et godt forhold til børn og forældre og i øvrigt til alle andre. Her blev jeg gift, og her havde to af mine børn deres første del af deres barndom og blev benævnt som "skulens dreng"

Vi var ikke glade, da det i 1972 blev vedtaget, at skolen skulle nedlægges, og børn og lærer flyttes til Mylund, men det var der jo ikke noget at gøre ved.

Sterup skoles tid som undervisningssted var definitivt slut!

Ruth Kristensen / Thomsen

Hvad poesibogen fortæller...

I min skoletid havde vi Harald Thomsen som fast lærer + et "hav" af vikarer.

Fra Annas (årg. 42) gamle poesibog. (datoerne er de datoer, hvor der er skrevet i bogen).

Harald Thomsen

22.5.1952

N. Nielsen

28.2.1953

Ulla Knudsen

25.3.1953

Nanna Lyngdal Jensen

17.6.1953

ulæseligt navn

24.9.1953

Bente Toft

3.11.1953

Amy Olsen

10.2.1954

Elly Hansen

5.5.1954

Karen Povlsen

23.8.1954

Annelise Jensen

17.11.1954

Marie Krustrup

25.1.1955

Frede Bech Madsen

16.2.1955

Inger Nielsen

8. 5. 1955

Ingrid Møller

21.9.1955

H.F.Christensen

13.11.1955

Kirsten Larsen

28.8.1956

Tove Aabjerg

8.11.1956

Jytte Andersen

20.3.1957

Inger Lise Nyvold

Uden dato:

Grethe Hyldgaard (Træulsen?)

og Elna Sørensen

Som det ses var nogle af vikarerne kun på skolen i ganske kort tid. Og som følge deraf var lysten til at sætte sig i respekt meget lille hos disse personer, så det blev nok mere det, man i dag kalder en pasningsordning. Andre var gode til at sætte sig i respekt og lære fra sig. For os elever var det en turbulent tid, da hver underviser

havde sin mening og sin metode til undervisningen, som ikke altid harmonerede med den næste i rækken. Noget specielt forhold til disse vikarer fik jeg i hvert fald ikke, men alt i alt var Sterup skole en god skole, hvor vi elever lærte en masse.

-1972...